

SYMPOSIUM

Om woorden verlegen...?

do's & don'ts bij verlies en rouw



Trudy ten Have is ervaringsdeskundige op het gebied van verlies en rouw. Zij is werkzaam als zorg-vrijwilliger in het hospice en heeft zich na verschillende opleidingen gespecialiseerd in rouwbegeleiding. Tevens is zij auteur van de bundel 'Laatste Zwaai'.



Mariska van Veenen verloor ruim vijf jaar geleden haar man door een ernstige ziekte. Om deze verschrikkelijke periode te verwerken, schreef ze het toneelstuk 'Dan neem je toch gewoon een hond?'. Naast Van Veenen bestaat het gezelschap uit Stephanie Hulshof en Lizette Hofsteenge. De ervaren acteurs werken daarnaast als trainer en coach op het gebied van rouw.

Hoe reageer je op iemand die een dierbare heeft verloren?

Kan je nu wel of niet vragen hoe het ermee gaat?

En hoe zouden rouwenden kunnen reageren op niet helpende 'tips', opmerkingen en lastige vragen?

Stichting de Mantelmeeuw organiseert dit symposium met als doel handvatten te bieden voor het omgaan met verlies en rouw en dit onderwerp beter bespreekbaar te maken.

Wanneer: 27 september 2018

Aanvang: 20.00 uur (ontvangst met koffie 19.30 uur)

Locatie: Het Klooster, Wilhelminaweg 77 te Woerden

Programma

Lezing door Trudy ten Have, rouwbegeleider.

Voorstelling 'Dan neem je toch gewoon een hond?' door Theatergezelschap de Kunst van het Rouwen. Aansluitend gaan de actrices in gesprek met het publiek.

Na afloop bent u welkom voor een drankje in de foyer.

Komt u ook?

Kaarten te bestellen à € 5,00 via

info@demantelmeeuw.nl of telefonisch 0348-423784

Graag tot ziens!

Stichting de Mantelmeeuw
www.demantelmeeuw.nl

